

Agenda

	21 - 25 november	28 november - 2 december	5 - 9 december
Maandag	Deelname mediamasters groep 7/8 Maandopening groep 4/5 Nieuwsbrief 5	Deze week VO adviesgesprekken groep 8	
Dinsdag		Pietengym door de LR	
Woensdag			Studiedag juf Lisette en juf Patricia
Donderdag	Leerlingenraad	JGT Nienke Pronk (9.00-10.00 uur)	
vrijdag		Sinterklaas feest continu rooster voor groep 5-8	

Sinterklaas komt vrijdag 2 december

In deze nieuwsbrief:

- Sinterklaas
- Schoenmaatjes Edukans
- Leerlingenraad
- Nieuwe Leerlingen
- Ouderbijdrage
- Mediamasters groep 7/8
- Fruit deze week
- Kind op Maandag

Gelukkig, Sinterklaas heeft weer voet aan wal gezet in Nederland en afgelopen zaterdag ook in Zwammerdam! Op vrijdag 2 december zullen Sint en zijn Pieten hopelijk ook onze school bezoeken. Wij weten dat hij het weer heel fijn zal vinden, als alle kinderen én ook heel veel ouders (met kleinere broertjes en/of zusjes) hem een warm welkom toezingen. Daarna volgt er in alle groepen een heerlijke ochtend vol verrassingen!

De Sint bezoekt eerst de groepen 1/2 en 2/3. Vervolgens maakt de Sint ook nog tijd vrij voor groep 4 t/m 8.

De groepen 4 t/m 8 beginnen na de gezamenlijke ontvangst aan een heuse surpriseochtend.

Voor alle kinderen geldt dat zij geen eten en drinken mee hoeven te nemen voor de ochtendpauze. Daar zal de SR voor zorgen. We willen deze dag graag een continu rooster houden voor groep 5-8. Dit betekent dat zij dan om 14.00 uur uit zijn.

De leerlingenraad zal op dinsdag 29 november voor alle groepen de pietengym verzorgen (samen met meester Hans).



Wij wensen iedereen een heel gezellige dag en voor thuis een heel gezellig Sinterklaasfeest.

I.v.m. het bezoek van de Sint kunnen jullie 's ochtends géén gebruik van de Kiss en Ride zone maken. Wilt u uw auto voor 1 dag ergens anders plaatsen? Vriendelijk bedankt.

Schoenmaatjes Edukans

Dit jaar willen we graag weer meedoen met het project Schoenmaatjes van Edukans. Een aantal kinderen gaven aan graag weer iets te willen doen voor arme kinderen. Leuk en goed dat dit uit de kinderen zelf kwam.

In de uitgedeelde folders heeft u precies kunnen lezen wat er in de schoenendoos kan en de bekostiging hiervan. Wilt u hier nog aan denken? De laatste inleverdatum is **woensdag 30 november**. U kunt de schoenendoos in de hal bij de "kachel" zetten.

Alvast bedankt voor het vullen van de schoenendozen en de bekostiging ervan!
Heel leuk als u meedoet!



**VUL EEN SCHOENENDOOS
VOOR EEN VRIENDJE VER WEG**



Nieuwe Leerlingenraad (LR)



Na het houden van presentaties en verkiezingen in de groep is er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen. De volgende kinderen zitten in de leerlingenraad 2016-2017:

Fleur (groep 5), Bibi en Lisa (groep 6), Luna en Tsepó (groep 7) en Alexander en Praise (groep 8). De eerste leerlingenraad is al geweest waarin we gebrainstormd hebben over o.a. de volgende items:

- Waarom ben je gekozen voor de LR?
- Wat verwacht je dit jaar?
- Wat wordt jouw inbreng?
- Wat vind je goed van de ONS? Waar ben je trots op?
- Wat moet er aangepakt worden op de ONS? Wat zijn verbeterpunten?

Dinsdag 29 november verzorgen zij in ieder geval (met meester Hans) de pietengeld voor alle groepen. Heel veel succes en plezier dit jaar! Kom maar op met jullie goede ideeën. Wij zijn erg benieuwd.

Nieuwe leerlingen

Deze maand hebben we in groep 1/2 Lente, Tiffany en Rafael mogen verwelkomen. Groep 4 is uitgebreid met de komst van Candy. We wensen alle kinderen en hun ouders heel veel succes en (leer)plezier op de Oranje Nassau School. Fijn dat jullie er zijn!



(Herinnering) ouderbijdrage

Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen wordt er jaarlijks aan de ouders de ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar toch is deze bijdrage niet geheel vrijblijvend!

Lang niet alles wordt door de overheid bekostigd. Van alle ouders wordt per schooljaar juist om die reden een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Ouderfonds. Uit dit fonds, dat beheerd wordt door de schoolraad (SR), worden schoolactiviteiten betaald die anders niet bekostigd kunnen worden, bijvoorbeeld: leesboeken voor de groep, extra bijdrage aan onderwijskundige vernieuwingen (leesbevordering (nieuwe leesboeken), voorleesontbijt, wetenschap en technologie e.d.), sportactiviteiten, het Sinterklaasfeest, Paas-, Pinkster- en Kerstviering, de type-lessen, aanvulling voor de kieskast enz.

Als het bedrag dat alle ouders samen willen betalen niet voldoende is, betekent dit dat de schoolraad genoodzaakt is maatregelen te nemen. Er zullen dan bepaalde evenementen geen doorgang vinden. Wij geven u een richtbedrag. Dit bedrag is minimaal nodig om de begroting sluitend te houden. Het richtbedrag voor het schooljaar 2016 - 2017 is net als voorgaande jaren als volgt:

Als u 1 kind op school heeft:	€ 30,00
Als u 2 kinderen op school heeft:	€ 58,00
Als u 3 kinderen op school heeft:	€ 84,00
Als een kind na 31 januari op school komt:	€ 15,00



U mag natuurlijk ook een ander bedrag betalen

Wij verzoeken u uw bijdrage, indien u dit nog niet gedaan heeft, over te maken op rekening NL 09 INGB 0004 3698 05 ten name van Ouderfonds Oranje Nassauschool.

LET OP! U ontvangt van ons géén acceptgiro. Wilt u zelf zorg dragen voor de betaling.

Bij voorbaat dank,

Namens de Schoolraad,
Karin Neuteboom, penningmeester

Deelname mediamasters groep 7/8

De leerlingen van groep 7/8 doen mee aan MediaMasters, een interactieve game waarbij ze spelenderwijs ontdekken hoe ze slim en bewust met (digitale) media kunnen omgaan.

<https://youtu.be/IL8pJxPjKhQ>

Fruit deze week

Aankomende week ontvangen we de volgende groente- en fruitsoorten:

1. Mandarijn
2. Waspeen
3. Peer



Via de volgende link kunt u de ouderbrochure EU-schoolfruit [downloaden](#).

Kind op maandag; de bijbel verhalen in de school

Aan het eind van het jaar fiets je veel in het donker. Als je 's ochtends naar school gaat, maar ook als je aan het eind van de middag van de BSO, een sportclub of een vriend(-in) naar huis gaat, moet je vaak je licht aan doen. Op zo'n moment kun je je bijna niet voorstellen dat het in de zomer al licht is voordat je wakker bent. En dat het dan nog steeds licht als je - veel te vroeg, voor je gevoel! - weer naar bed moet.

Hoe voelt het eigenlijk, al dat donker om je heen? Het kan heel leuk zijn, bijvoorbeeld als je als kind in het donker in de auto zit en alle lichten van andere auto's ziet. Maar het donker kan ook saai zijn of eng. In de weken voor kerst staan we stil bij het donker. Niet alleen bij het donker van de nacht, maar ook bij de donkere dingen overdag. Bij 'donkere' gezichten, bij gebeurtenissen waar geen glans aan zit. We staan stil bij het verdriet en de angst. In de Bijbelverhalen van deze periode gaat het daar ook over. We lezen bijvoorbeeld uit Jesaja, die leefde in een donkere tijd vol oorlog en ruzie. En toch geloofde Jesaja dat het licht zou worden. In het kerstverhaal horen we over een donkere nacht in Betlehem, waarin plotseling een licht gaat schijnen. Dat geeft hoop. Het laat zien dat God altijd opnieuw licht zal maken, zelfs na de langste en donkerste nacht.